

Pink Panther 9. juni 2012

Der havde været lidt finurlighed omkring Pink Panthers årlige fødselsdagsfest, så det var lidt svært at finde ud af om de holdt noget eller ej. Yellow kontaktede Stampe, og fik vished for at der skam var lyserøde pantere at finde ved Hillerød.

Planen var at køre forbi Tibirke Kirke, hvor Torben Dyel skulle giftes, for så at slutte vores lille lørdagstur af ved Panterne.

Suzukien ville imidlertid det skulle være helt anderledes, for et kædekit-skifte tog lidt længere tid end normalt. Da der desuden er en smule (læs ret realistisk) chance for at få lidt snavs under neglene når man roder med Yellow's Suzuki, ja så tager rengøring af mekanikeren jo også tid.

Da vi kunne se tiden gik, og vi ikke ville nå Tibirke, sendte vi en SMS rundt om nogen fra klubben var friske på en tur til Hillerød. Der var 2 friske medlemmer der ville med – nemlig Yellow og undertegnede.

I samlet flok drog vi afsted fra Mogenstrup lidt over 14, og kørte af de små og halvstore veje mod Pink Panther residensen, hvor vi landede omkring halv fire.

Der var ikke så mange på pladsen da vi kom, da en del af Pantherne og nogle fra andre klubber var kørt på fællestur til brylluppet, og endnu ikke var vendt retur.

Vi fandt baren, og købte lidt at drikke og en lille hurtig sandwich, inden vi senere ville konvertere grille.

Efterhånden som folkene fra fællesturen indfandt sig, blev der hilst og snakket – med et par fra 777 genopfriskede vi lige et par sjove episoder fra weekendens træf.

Pludselig rendte vi ind i Futte (som ikke er vores Futte, men en fyr der hedder Tommy) og hans kone Annette. Yellow kender Futte fra før i tiden, hvor han kørte hos Pink Panther, og keg kender Annette fra butikken, hvor hun havde en bloms & brugskunst i Præstø og handlede bånd hos mig. Snakken gik lystigt – kun afbrudt af et par impuls køb til grillen og ikke mindst et par besøg ved Soft-Ice maskinen.

Jeg lurede lidt på priserne, og er overbevist om, at Pink Panther må have en særdeles suveræn kød-pusher et eller andet sted – noget der måske lige skal undersøges.

Vi købte hver 1 meget tyk pølse med flutes, og kunne så bare selv øse op af pastasalat, grøn salat, kartoffelsalat og diverse ”smørelse. Pris pr. stk 10 kr ☺

En bøf med samme tilbehør – efter eget valg og ad libitum kostede 25 kr. Det er næsten for billigt til at være sandt.

Efter indtagelse af mad og drikke, besluttede vi at drage sydpå – mod de hjemlige egne.

Ved Piberhus måtte vi lige ind og iføre os det mere vandtætte tøj, hvorefter regnen stoppede og vi kørte hjem i tørvejr.

Det var en herlig lille tur, på en herlig dag, hvor Danmark vandt 1-0 over Holland i de indledende kampe ved EM – der skal nok blive lidt kærlig mobning når vi mødes med Routerne om en lille uge ☺

Mus

