

Holger Danske 2012

Holger Danske er jo et must for Mc Suså, det er der vist ingen tvivl om. Vi havde glædet os til at skulle derop, og nøje fulgt diverse vejrudsigter for at se hvad der ventede os – ikke at en smule dårligt vejr skulle holde os væk.- som det vist gjorde visse andre ☺

Yellow havde besluttet at køre på Jawaén så sidevognen blev så småt pakket allerede torsdag aften, så vi kunne køre når vi kom hjem fredag. Det er faktisk ufatteligt hvad der kan proppes i sådan en sidevogn – der rummede alt fra klubbelt, vores telt og sovegrej, en ekstra sovepose, Lyllians nye ”fisepose” – borde stole og ikke mindst en køletaske med ”slå lejr øl”.

Fredag kom Lyllian kom i fuld fart til Mogenstrup, og vi 3 fulgtes så herfra, da der ikke var andre der kunne køre på den tid.

Med yderst astadigt tempo gik det mod Nordsjælland, i blæst og lidt regn. En lille kaffepause i Karlslunde blev det også til, da det var rimeligt hårdt vejr, specielt når det ikke gik så stærkt. Da vi heller ikke kendte benzinforbruget på ”den ældre jawa-dame” blev der for en sikkerheds skyld også tanket. Herefter drog vi videre, og Yellow havde fint følge af 2 blå Kawaér.

Vel ankomne fik vi betalt og kom ind, hvor Dumbo`s motorcykel holdt ene og forladt på den valgte teltplads. Hun var kommet direkte fra arbejde, så Thomas ville komme med bagagen senere.

Vi gik i gang med at leje nybyggere og fik rejst vore små huse i en fart. Thomas ankom, og også deres lille feriehytte kom op og stå. Så var det tid til Suså-teltet .. det voldte lige lidt kyndig overvejelse, og vi måtte ind imellem søge ly for regnen. Det blev ikke det bedste resultat fredag, da der manglede en halv meters penge i højden, men det fik lov at stå, så kunne vi i mellemtiden klare hjernerne i festteltet og tage fat lørdag i stedet.

Martin fra Kaos kom ene mand, og slog sig ned ved os, og det kom der rigtig mange hyggesnakke ud af. Han fortalte at resten af Kaos var taget til Harzen for at se en eller anden bjørn, men han synes det var hyggeligere at komme til 7´er træf og selv få en bjørn på. – Helt alene var han dog ikke, da han havde sin gode ven Captain Morgan med.

Det regnede en del indimellem, men heldigvis var der plads i ølteltet, så bevæbnet med paraplyer til at færdes med ude, ja, så gik det. Kasper og Rikke, vores nye novicer dukkede op først på aftenen, og vi havde deres prøveveste med, så de kunne se repræsentative ud.

En sort sky fik os til at smutte ned i ølteltet, hvor vi hyggede og snakkede. Med blandt andet hollænderne, der jo altid er friske på at lave lidt fest i gaden.



*Novicerne og os der var til stede fra Suså, foran det vanvittig flot rejste Suså-telt.*

Senere på aftenen dukkede Sildekoger og Helle også op, og fik bygget hus. De havde lige været på en lille ufrivillig tur rundt omkring Hillerød og Gilleleje, så da de kom var de mega sultne, og kastede sig over et par kyllinger.

Efter et kort visit i pølsevognen først på natten, vandrede vi i seng, så vi kunne være friske næste dag, hvor resten af flokken skulle komme, så vi kunne få et par enkelte pokaler med hjem til ”kaminhylden”.

Morgenen viste sig fra sin fine side, med sol, men desværre også en del blæst. Efter morgenmaden pakkede Thomas og Dumbo sammen, da de desværre havde fået sagt ja til et andet arrangement, der lå samme weekend. De var vist kede af at skulle køre, men man kan jo ikke være to steder.

Vi tog fat på suså-teltet, og fik det flot og fint op og stå. Nu manglede vi bare at de andre dukkede op. Vi havde godt nok hørt der var nogle der var sprunget fra på grund af vejret, men heldigvis var der nogen der ikke var kyllinger, så de ville dukke op.

Midt på eftermiddagen kom Bethina, Kæk og Mario, og da de havde slået lejr gik der hygge i den. Som sædvanlig var der lidt konkurrencer, og Sildekoger og Mario lavede "elastikspring" på land og kæmpede bravt for Suså's ære. Desværre blev vi slået af værterne, da Sildekoger sagde ja til omkamp – det var ellers os der havde vundet med et mulehår.

Carstone og Ella kom lige før kl. 18, så de nåede lige indskrivningen før den lukkede. Herefter slog de telt op, og der blev sludret og hygget, indtil 19.30, hvor der skulle være pokaluddeling.

Møffe havde ringet, at han var arbejdsramt og ikke kunne nå derop, men ville give en kasse øl, så den blev indkøbt, så vi havde noget at starte festen med.



*Formandens kasse*

Vi vandt for størst deltagende klub, og længst kørende klub indland, og Helle fik pokal for længst kørende dame. Derudover blev Sildekoger udtrukket på tilmeldingen.

I løbet af kort tid var der ingen tørre pletter i halsen, og festen tog fart.

Klubben gav jo "en kasse" for hver pokal, og dem konverterede vi til flasker – det er lidt billigere så bliver kassereren jo også glad.

Martin hentede sin ven Captain Morgan, og Carstone gav også lige en af slagsen. Det bragte en del liv i kludene, og der blev festet pænt igennem.



Pølsevognen blev traditionen tro besøgt, og ved halv to – tiden vandrede Yellow og jeg over pladsen for at finde soveposerne. Vi snakkede ganske seriøst undervejs om hvordan nattergalen synger forskelligt alt efter hvor man er. Yellow mener at den smukkeste nattergalesang stadig er i Ulstrup mose.

Søndagen holdt sit indtog – med rustne stemmer, røde øjne og ømme lemmer fik vi lidt morgenmad, og de fleste gik i gang med at pakke sammen. Undertegnede snuppede lige en halv time på øjet, og nåede lige at vinke til ryggen af de andre der kørte.

Vi pakkede, og snakkede med Martin, der også var på vej hjem, og snart trillede vi astadigt af sted for at finde de hjemlige egne – få pakket ud og ikke mindst sluppet af.

Det var bare super hyggeligt – et KANON træf, bare synd der ikke var så mange deltagere som der plejer.

I øvrigt skulle jeg hilse fra en af 7'erne som sagde tak fordi Suså havde holdt gang i festen lørdag – jamen vi kan da bare det der.

Mus

