

## Morgenhår(d) 5. juni 2012

Grundlovsdag = halv fridag, hvad er så mere naturligt end at smutte en lille tur omkring Østrup nær Veksø, for at besigtige Morgenhård's nye lokaliteter.

Vi havde planlagt at sende en sms ud – den var egentlig også sendt, men Sovsen ( eller prinsessen) havde lige sundhedsplejerske, så den nåede ikke så langt ☺ helt OK - man kan jo ikke forvente den gode Sovs er på altid.

Igen måtte Jawaén holde for, og Musen astadigt danne bagtrop mens det gik af de små veje mod det Nordsjællandske.

Vi nåede frem i god behold, og efter en superflot U-vending over sti, stok og sten, landede Yellow den lille blå.- en anden en parkerede bare lige så stille ved de andre.

Vi gik ind og hilste på, og så på lokaliteterne. Stig fortalte at de til september vil prøve at holde det første rigtige træf nogensinde, og vi fik en invitation med hjem til klubben.

Lokalerne er rigtig fine, selvom de jo mangler en del endnu, men Rom blev jo ikke drukket på en dag, så det skal nok komme – de to vigtigste funktioner er på plads, bar og toiletter.

Værksted m.m. skal nok komme hen ad vejen. Stedet er helt fint, og med suveræne muligheder for både teltplads , og meget andet sjov.

Der var lavet til med grill selv pølser og koteletter, der kunne købes i baren, grilles ved egen hjælp, og derefter kunne man så få tilbehør. Vi gnaskede lige et par pølser, og nød en cola og lidt kaffe.

Som nogen ved har Yellow i en tid ledt efter en forgaffel til Suzukien – og en af dem vi havde hørt fra, havde jeg fundet ud af var FB venner med Stig fra Morgenhård, så uden tøven var Stig manden for at lave en mc-reservedels-date mellem Yellow og Paw.

Vi blev enige om at smutte forbi Ballerup på vejen hjem, og kigge på sagerne.

Inden vi smuttede af sted sammen med Paw, nåede vi lige at hilse på lidt flere ny ankomne vi kender.

Afsti af sted gik det ud over land og by – der er nogen vild seje veje i området, selvom Jawaén ikke lige er gearet til fart og små veje, var det nu fint alligevel, og vi nåede frem til Oldtimers Klubhus fint og sikkert.

Hold da op siger jeg bare – en ”bætte” rundvisning viste opvarmet udendørs pool - naturligvis med gulvvarme udenom – diverse skrueladser, lagerrum til alle, værksted og ikke mindst garage hvor alle medlemmer kunne have deres mc ... VILDT

De har i øvrigt træf i næste weekend, men der er vi jo i Tyskland.

Nå, vi fandt det Yellow skulle bruge, hvilket jo var det væsentlige, så snart sagde vi farvel, og drog sydover igen. – denne gang dog kun for at skifte køretøj , så vi kunne komme tilbage og hente de stumper vi skulle bruge.

Alt i alt en fin dag, med hyggesnak og gode oplevelser.

Mus & Yellow