

Lørdagstur til Teutons Mc

Lørdag efter åbent hus besluttede Yellow og undertegnede at køre en lille tur, naturligvis efter at have sikret os, at der ikke var væsentlige forandringer i min mors tilstand.

Vi planlagde at køre en tur til Teutons Mc, ikke fordi vi kender dem, men måske netop fordi vi ikke gør. De er startet i 2010 så de er ret nye, hvilket dog ikke skal afholde os fra at komme på besøg. Vi var jo også en ret ny klub engang... sådan for ca. 36 år siden.

Der var kommet en invitation i klubben, så den kørte vi lige forbi og hentede dataene fra, så vi havde en adresse.

Vi ankom til Jægerspris og begyndte at lede efter vejen, eller i det mindste et skilt, der kunne angive i hvilken retning turen skulle gå derfra, men efter at have cruiset gennem byen flere gange, måtte vi opgive, og Yellow spurgte om vej (NEJ vi har IKKE GPS – det giver så ufatteligt mange fede oplevelser når man ikke har tekniske Yrsa i øret)

Det viste sig at det slet ikke lå i byen, men vi skulle køre 6 -7 km. Ud af nogle små veje, og hvis vi huskede at dreje fra hist og her så ville vi finde det – og det var jo let nok, når bare man ved det.

Da vi fandt den angivne adresse, vrimlede det med biler, så vi var lidt i tvivl, men fik da fundet et lille hul mellem to af førhen nævnte køretøjer, og satte cyklerne fra os. – der var dog også motorcykler, omme på campingpladsen, men det var bare ikke det første man så.

Ved indgangen til teltet mødte vi Samson, som (selvfølgelig) kendte Yellow – han havde nemlig smidt ham ud fra Suså engang (altså Yellow havde smidt Samson ud) – 2 gange til samme træf, så det grinede de lidt af.

Vi gik ind for at finde en tår at drikke, og ville kigge på en pølse eller to bagefter.

Vi fandt en bar, men manglede et sugekort, hvilket vi skulle købe i en anden bar, hvilket vi så ville gøre. Det kostede 100 kr, og er vel som sådan rimeligt nok. Vi havde i mellemtiden konstateret at de ”kun” havde noget kødmams, hvilket kostede 110 kr. pr. næse – måske lige i overkanten for træfmad, specielt når man tænker på de lidt seje bøffer man tit får- og at en lille mus ikke spiser så meget som en stor gusten biker. Vi ville så bare have en tår at drikke, inden turen gik videre.

Det viste sig at man ikke kunne refundere sit sugekort efter brug, så vi blev enige om at 100 kr for 2 øl nok måtte tilskrives at være i overkanten. Da bartenderen ikke så ud til at have lyst til at modtage pengene kontant, og sætte x på sit eget kort, besluttede vi hurtigt at køre videre med uforrettet sag.

Det var tydeligt, at enten kom man for at blive eller også kom man ikke – de var bestemt ikke gearet til en kortere visit. Lidt synd, da det jo er en flot tur derop, og kunne måske have været mål for en tur en anden gang med klubben.

Vi fik startet, og håber ikke nogen blev forskrækket over lyden fra motorcykler – vi satte kursen sydøst på med håbet om en grillbar på vejen.

Det fandt vi snart, og blev udstyret med pølser, bøfsandwich med brun sovs og bløde løg. Et par colaer til at skylle efter med fuldendte måltidet, og gjorde os i stand til at opretholde gnisten resten af turen hjem.

En lille tur på blot 260 km, med masser af oplevelser.

Måske ikke lige der vi kører hen igen næste år☺

Mus og Yellow