

Stegt Flæsk med Persillesovs.

Alene overskriften får tænderne til at løbe i vand. Sildekoger havde arrangeret en tur med bowling i 2 timer og ovennævnte herreret til afslutning på Næstved Bowlingcenter d. 26. februar, da søndagsmødet vanen tro var aflyst, og i stedet skulle holdes i forbindelse med generalforsamlingen lørdagen efter.

Glade og forventningsfulde mødte vi 14 friske gutter og gutinder 13.45 på Erantisvej. Intet – absolut intet indikerede at der var en motorcykelklub til stede – ikke en eneste lille bitte motorcykel havde sneget sig vej til staden. Selv Yellow var på fire hjul den dag.

Vi fik indkvarteret os, fik ”fine sko” på, og efter en del forvirring om fri bar m.m. kunne vi fordele os på banerne og komme i gang. Det virkede som om der ikke helt var styr på kommunikationen personalet imellem.

Vi fik kastet nogle kugler ,nogen med bedre resultat end andre, og undertegnede måtte efter 2 spil erkende at bowling ikke er en god satsning med en dårlig ryg. Endte med den dårligste score , men det er der jo en der skal, og til gengæld må jeg rose mig selv for at tage lytte til signalerne og ikke bare mase på. Jo jo selv jeg kan blive klogere.

Da vi var færdige var arealet ved banerne lettere fugtigt af vores mundvand, og det ultimative øjeblik nærmede sig ... , vi skulle indtage stegt flæsk i store mængder !!

Endnu engang blev det så bevist at forventningens glæde absolut er den største, for der var sket en ”beklagelig” fejl hos Rugvængets Smørrebrød, som leverer mad til Bowlingcenteret. De havde lige overset at der stod Stegt Flæsk på bestillingen (overset og overset – eftersom Sildekoger havde forhandlet sig frem til ekstra flæsk, må en eller anden da have undret sig over hvor den bestilling var ? – i øvrigt den eneste levering til den adresse) I stedet var dagens ret lavet til os, og som kompensation fik vi 3 kander cola og 3 kander øl til maden som var oksefilet med flødekartofler og salat.

Det var fint nok med kompensationen, og maden smagte udmærket, men i nærheden af stegt flæsk kom det nu ikke.... Så vi har stadig årets første tur med Stegt Flæsk til gode, og da forventningens glæde jo er stor, løber tænderne allerede i skrivende stund i vand ved tanken. I mellemtiden er Mc-sæsonen jo også kommet i gang, så mon ikke der næste gang vil stå adskillige motorcykler udenfor.

Mus

