

Motorparty Nad Pilawa 5-7 juli 2013

En impulsiv ide opstod først på ugen, og efter ganske lille planlægning, besluttede vi at køre til træf i Polen igen – det var rigtig hyggeligt sidste år, og vi havde mødt nogle dejlige mennesker, som vi gerne ville hilse på igen.

Fredag morgen, stod Suzukien klar med oppakning til turen. Vi valgte af økonomiske årsager at køre på en motorcykel, da det immervæk er noget billigere.

Planen var at nå færgen kl. 9 til Rostock, og vi nåede den skam også. Med i planen var ikke at der var overbooket, hvilket forklarede at deres hjemmeside ikke havde virket da jeg ville booke en plads. Med udsigten til at tilbringe 2 kostbare køretimer på færgelejet i Gedser, betalte vi og kørte ind i den lane vi skulle.

Til alle raller sidst var der en flink ”færgemand” der forbarmede sig over os og vi fik lige halespidsen med indenfor på færgen, før den sejlede ud.

Efter at have tilbragt 2 timer på en meget inspirerende sejltur (Gaaab) blev det endelig tid til at tage hul på de sidste 450 km. Mod træffet.

Vi lagde snart færgetrafikken bag os, og afsted gik det. Efter Yellow har fået sit nye ”kødben” på i baghjulet, er der imidlertid en smule slør i dæmperen, så vi duvede blidt af sted, og måtte holde farten lidt nede for behagelighedens skyld.

Efter et par tankepauser, tissepauser og lidt mad i maven, nærmede vi os træffet sidst på eftermiddagen. Vi tilmeldte os og kørte om på pladsen hvor vi lå sidste år – det er ikke den egentlige plads, men der hvor folkene fra Sfora 05 plejer at ligge.

Så snart vi dukkede frem under træerne blev vi hilst af vinken og glade velkomsthilsner.. åh hvor er det dejligt at blive modtaget sådan.

Vi brugte lidt tid på at finde en god plads uden myretuer, buler og andet ujævnt, og slog vores lille hus op. Så var det tid til at gå hen til de andre i lejren og ”snakke”. De fleste taler kun polsk, og et par enkelte tyske eller engelske ord, men det går jo alligevel. Yellow havde skrevet på FB at vi kom, så de havde taget gaver med til os, blandt andet flotte klubmærker som blev monteret med det samme. Heldigvis havde vi også fremtryllet et par skuldermærker, men da der stadig ikke var kommet nye i klubben kunne vi kun fremmønstre 2... ærgerligt men sådan måtte det være.

Vi havde købt et par kolde øl på den sidste tank, og da vi fik 2 hver i indskrivningen kunne vi bidrage lidt til fællesbordet med det samme. Vodkaen kom på bordet og næh hvor blev det hyggeligt.

Senere gik vi ned på pladsen, der var vendt om fra sidste år, så man kunne sidde på bakketoppen og se musikken, tæt på øl – og madtelt. Da musikken kom på, blev der smidt et par hø baller frem, og snart var vi involveret i hø kamp.. godt man ikke har allergi ☺ Emi tabte sine briller i kampens hede, og det lykkedes faktisk en af de andre at finde dem i alt høet, så historien fik en lykkelig udgang.

Da orkesteret stoppede, gik vi op i lejren, da dagens ration af vodka endnu ikke var drukket. Vi hentede en Gul Gajol i teltet som bidrag, og snart bredte hyggen sig. Vejret var super, og det var ikke engang nødvendigt med store jakker for at holde varmen. (den blev også vedligeholdt med små skarpe). På et tidspunkt der ikke er nærmere angivet synes jeg det var lige så svært at forstå Yellow, som vores polske venner, så det var på tide at finde posen, så jeg luskede stille om i teltet, og klarede forhindringerne udenom motorcykler, barduner og andet.

Da jeg lagde mit lille hoved på puden, gik et nyt live-band på scenen, så jeg sendte positive tanker til ham der engang opfandt ørepropperne. Når man er til træf i Polen er det en rigtig god ting, for der er ikke et minut fra fredag aften til engang lørdag nat hvor der er ro på pladsen. Lørdag er der Live-musik det meste af natten... HØJ live-musik !!

Jeg sov rigtig godt, da jeg vågnede ved at Yellow daskede mig i ansigtet med sin hat – jeg tog den ene øreprop ud, og en meget snakkesalig Yellow fortalte at han var blevet fulgt til teltet af en af de polske piger, der ville sikre sig han kom helt hjem.. han fortsatte i en let uforståelig talestrøm, mens undertegnede satte proppen i igen. Hvor længe han snakkede ved jeg ikke, men tøjjet nåede han ikke at få af, hvilket han vist fortrød næste morgen, hvor solen skinnede varmt.

Jeg vågnede 6.30 og kunne høre der allerede var ret meget liv hos naboerne.. ørepropper i igen, og morgenen blev forlænget med en time mere, men så var det for varmt at sove.

Vi stod op, og gik ned for at spise lidt mad. Snart efter kom de andre, og da alle havde spist gik vi tilbage på pladsen. Klokken var næsten halv ti, så den første vodka kom på bordet. Vi sprang liiiiige over, vi skulle en tur ind til byen, men Yellow trængte til en lur først.

Vi ville egentlig have været med på fællesturen, men det så ikke ud som om der var optakt til noget, så ved ellevetiden kørte vi af sted.

Der blev købt solcreme brød og indtaget et godt måltid mad, inden vi kørte tilbage til pladsen.

Her var stemningen høj, og der ankom stadig flere i gruppen. På underfundig vis lykkedes det at få alle telte klemt ind, motorcykler stod på kryds og tværs, men rigtig hyggeligt var det.

Vi gik i samlet flok ned på pladsen om eftermiddagen, hvor der var konkurrencer. Den ene gik vist ud på hvem der havde den højeste lyd på sin MC - ???

Herefter var den ”svømning uden vand” – hvor en flok bikere dansede med vimpler – et meget ømt, men ikke kønt syn.

Jarec Spurgte hvordan Yellow's kamera virkede, da han synes der skulle være billeder af os.. men det viste sig lidt senere, at de havde hørt vi skulle ”på scenen” fordi vi var de eneste fra et andet land, og det var det han ville forevige, men vi skulle jo ikke vide det.

Vi fik hvert et fint krus, og blev interviewet på polsk. Heldigvis var der en i ”vores gruppe” der talte rigtig godt engelsk, der oversatte begge veje. Da vi blev spurgt om hvad der var grunden til vi ville køre så langt for at komme til træffet, svarede vi at det var fordi vi havde mødt de dejlige mennesker fra Sfora 05 sidste år, og gerne ville se vores venner igen.

Af alle de nye der var kommet, var der faktisk nogle stykker der talte godt engelsk, så der blev snakket en del om både det ene og det andet. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag og aften.

Vi sluttede af i lejren igen, hvor der blev skålet, skrålet og hyggesnakket længe.

Det blev ikke så sent for vores vedkommende, der var jo lige en lang køretur næste dag.

Vi kom tidligt op, og havde pakket det meste inden kl. 8, hvor vi gik ned for at spise. Herefter var det tid til afsked med de andre, med aftale om at ses til næste år igen, med mindre de kommer en bilfuld til vores julefrokost.

Klokken var omkring 9, da vi trillede afsted, og tog hul på de første kilometer af de 550 der ventede forude.

Turen hjem gik fint, vi kom med færgen 15.30, og var hjemme halv syv. Der blev pakket ud i en fart, og den lokale kyllingepuscher stod for aftensmaden.

Endnu et dejligt træf i det polske, hvor man oplever glæden ved at møde nye mennesker, og den samhørighed der er motorcyklister imellem.

.....I øvrigt står der nederst på mærket fra Sfora 05

**Livet er kun smukke øjeblikke ☺**